

Tanker fra en tom skole

Kære forældre

I denne tid venter vi alle i spænding på gode nyheder, mens tiden snegler sig frem. Mange af jer kæmper selv med at få arbejdslivet til at hænge sammen, børn, der savner vennerne og friheden, og mangeartede bekymringer, hvoraf nogle omhandler skolen.

Jeg kan kun forholde mig til dem, der handler om skolen, men det vil jeg så også gerne gøre.

Der er mange måder at lære på, og i min tid som lærer og leder har jeg oplevet børn flytte faglige klassetrin på kort tid i de rette rammer og med den rette støtte. Derfor er jeg ikke bekymret for jeres børns faglige udvikling. Helt konkret oplevede vi efter lockouten, at vi fik eleverne på rette spor. Afgangsprøverne (som de hed på det tidspunkt) blev gennemført med tilfredsstillende resultat. Lockouten varede 4 uger, og selvom der er mange andre forskelle, så lærte vi også meget i kommunen, som vi kan bruge nu.

Nu har jeg selv to teenagere hjemme, hvoraf den ene har genoptaget tegning og den anden har besluttet sig for at lære at spille ukulele. Og ja, det ene larmer mere end det andet (!), men begge dele har den fordel, at man kan lære teknikker m.m. fra youtube og diverse andre sider.

Hvis jeres børn er til rollespil, så er der på roll.net mulighed for at få nye kontakter og spille rollespil - ganske vist uden elverøre, men det kan noget andet. Noget andet, som børnene kan lære en masse af, er at lave små podcasts om alt mellem himmel og jord og dele med hinanden. De har måske brug for jeres hjælp i starten, men derefter vil de kunne selv. <https://www.medialine.dk/blog/hvordan-laver-man-en-podcast.html>

Jeg håber, vi alle snart ses igen i den virkelige verden.

Husk hvis I har brug for nødpasning, så skal I kontakte xxx.

Pas på jer selv og hinanden.

Vh

Maike